

uit het hierboven bijgebrachte uit zijne Voorrede. Onder mij berust een Wapenboek
 zoo van de Steden als de geslachten der Nederlanden, bestaande in meer dan der
 tien hondert wapenen, door hem bijeen verrameld, en met vele nuttige aantee-
 keningen verrijkt. Dat de dood hem belet heeft, nog andere werken, waaraan
 hij arbeidde, in het licht te doen ^{komen} geven, blijkt daaruit, dat mij heugt, in eene zijner
 Voorredenen gelezen te hebben, van een Schatkamer of Levensbeschrijving der Neder-
 landsche Dichteren, waarbij aldaar gemeld wordt, dat het eerste stuk daarvan
 reeds het licht zag. Doch wat moeite ik ook gedaan hebbe, om dat stuk machtig
 te worden, is mij zulks tot nog toe mislukt, en ik zou twijfelen, of het wel uitge-
 geven geweest zij, indien de gemelde Voorrede (die ik mij niet met name kan
 herinneren) niet duidelijk gezegd ware, dat het voornoemde eerste stuk het
 licht zag; ook heb ik bij Halma in zijn Woordenboek en Tonsel der Nederlanden
 dit stuk op den kant aangehaalt gevonden.

Het afbeeldsel van Matthaeus Brouerius van Videt gaat tweemaal in quarste
 Kunst uit, door A. van Halen, en eens geteekend door Berkhuis, zijnde zeer zeldzaam.
 Hij overleed in 1748 of 1745. (zie pag. 153.)

Uit: Biographisch Woordenboek van Oost-Indische predikanten door C. A. L. van
 Froostonburg de Pruijn. Bladz. 60.

David Brouerius / Brouwerius, Brouwerius, Brouwerus / was geboren te Yhorst
 in Overijssel, en predikant geworden te Hellevoetsluis 12 Juli 1649. Hij werd voor
 Indisch Predikant gerecommandeerd door de Classis van den Briel, uitgezonden
 door die van Delft of Rotterdam(?) vertrok naar Java 22 November 1650 en kwam met de schip
 "Schiedam" 6 Juli 1651 te Batavia. Hij bediende de gemeente van Amboina van 1652 tot
 1654. Maar toen hij 21 Sept. van laatstgememd jaar naar Banda beroepen werd, weigerde
 de ~~weg~~ ^{dominans} te gaan, zoodat hem de Landvoogt de Flaming op naar Batavia. Aldaar ont-
 stond bij den Kerkeraad misnoegen over zekere attestatie, aan hem gegeven. Hij
 volgde de beroeping naar Banda toch op, was er een geruimen tijd werkzaam
 gedroeg er zich onbehoorlijk, en geraakte er in twist met den Gouverneur Abra-
 ham Weijns. In Aug. 1656 vertrok hij vandaar en kwam als, wettig" pred. 16 Oct.
 daaraanvolgende weer te Batavia. Hij predikte daar met veel vrucht in
 't Maleisch. Hij schijnt een driftig en oploopen mensche te zijn geweest; want
 bij de mededeeling, dat hij te Batavia vele Mahomedanen en Heidenen bekeerde
 wordt ons ook vermeld, dat hij een ter dood veroordeelde, Makassar, dien hij in
 de gevangenis onderwees, met een rotting sloeg, en onarop gesuspendeerd werd.
 Hij verzocht en verkreeg zijne "verlossing" hoewel hij toen nog niet vertrok. In
 1657 kwam hij op Amboina terug als pred., en bleef er tot het laatste van 1658.
 Toen vertrok hij naar het vaderland. In 1661 werd hij predikant te Geertruidenberg.
 Hij had toen vertaalt in het Maleisch: Genesis, het N. Test. en Hosea. 24 Aug. 1661 bood
 hij aan Heeren XVII een druk aan, zijne maleische vertaling van de boeken van Job
 en de Lendbrieven. In de beginne werd de vergadering daaraan afgeschrift door "de
 impertinentien en extravagantien, door hem bij verscheiden gelegenheden gebruikt";
 men wilde zich in den beginne niet met hem inlaten; maar toen hij zelf in persoon
 29 Sept. van hetzelfde jaar 1661 zijne vertalingen kwam aanbieden, besloot men
 met Genesis een proef te nemen. 25 Nov. 1661 schreef hij uit 't Hage een brief aan
 H. H. XVII over zijn beroep tot pred. in O. Indie. Zijne 2 brieven in den vorigen zomer
 aan de H. H. Majores ingeleverd, handelden alleen over het laten drukken en, over-
 zetten van eenige boeken der H. Schrift in de Maleische taal. Hij had vroeger zijn
 dienst aangeboden om alles in de mal. taal over te zetten, wat nuttig en dienstig
 geoordeeld en hem geordineerd zou worden. Op zijn verzoek in de tweede vergadering
 des jaars 1661 ingeleverd, had hij apostol en ordere gekregen, van 't eerste boek Moses
 te laten drukken. Hij verzoekt nu opnieuw zijne bevordering tot den H. Kerkdienst.